

Komt een vrouw bij de dokter



Het hartverscheurende verhaal van het gelukkige stel dat alles mee lijkt te hebben, totdat de boodschap komt dat zij een levensgevaarlijke vorm van borstkanker heeft. En hij, hoeveel hij ook van haar houdt, kan het alleen maar volhouden door van het ene bed naar het andere te springen.

Waardering Nog niet gewaardeerd

Prijs:

Verkoopprijs € 34,95

[Stel een vraag over dit artikel](#)

Auteur: [Kluun](#)

Beschrijving

Het hartverscheurende verhaal van het gelukkige stel dat alles mee lijkt te hebben, totdat de boodschap komt dat zij een levensgevaarlijke vorm van borstkanker heeft. En hij, hoeveel hij ook van haar houdt, kan het alleen maar volhouden door van het ene bed naar het andere te springen.

De roman, die meer dan 1 miljoen keer over de toonbank gegaan is, breekt alle taboes. Rauw, ontroerend en met humor. Kluun (1964) is schrijver en columnist. In 2001 ging zijn vrouw dood aan kanker. Ze was toen 36 jaar. Kluun bleef alleen achter met hun dochter. Hij verkocht zijn bedrijf en vertrok met zijn dochter naar Australië. Daar schreef Kluun hoe het is om je vrouw te verliezen. En zo ontstond het ontroerende boek Komt een vrouw bij de dokter.

472 pagina's

Beoordelingen

Er zijn nog geen recensies voor dit artikel. Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen een review schrijven.

